



*Jezus vinden in het
boek Openbaring*

Programma 3

De zeven zegels



Programma 3

Verschillende Perspectieven

Verschillende Perspectieven



Programma 3

De zeven zegels



Inleidende heiligdomsscène



Inleidende heiligdomsscène

**Overgang van de zeven
gemeenten naar de zeven zegels**

**Verandering van een *Aards*
perspectief naar een
Hemels perspectief**



Inleidende heiligdomsscène

Langste van de zeven scènes;
Een blik in de hemel in plaats
van op de aarde





There before me was a
THRONE IN HEAVEN
with someone
SITTING ON IT....
In front of the throne,
SEVEN LAMPS WERE BLAZING.
These are the seven
spirits of God.

Revelation 4:2-5 (NIV)

Inleidende heiligdomsscène

“Hierna” betekent:
Na het visioen dat Johannes
ontving over de zeven
gemeenten.



Inleidende heiligdomsscène

Let op sleutelwoorden
(11x in Openbaring 4).



Inleidende heiligdomsscène

Let op sleutelwoorden
(11x in Openbaring 4)

Gaat dit over een eenmalige
gebeurtenis of om iets dat
voortdurend in de hemel gebeurt?

Openbaring 4:1-11

Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die mij eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: "Kom hierboven, dan laat Ik je zien wat er hierna gebeuren moet."

Openbaring 4:1-11

Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand.

Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog die er uitzag als smaragd.

Openbaring 4:1-11

Om de troon heen stonden vierentwintig andere tronen, waarop vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd.



Openbaring 4:1-11

Van de troon gingen
bliksemschichten uit en
donderslagen en groot geraas.



Openbaring 4:1-11

Voor de troon brandden vurige fakkels. Dat zijn de zeven geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal.



Openbaring 4:1-11

Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren.



Openbaring 4:1-11

Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar.



Openbaring 4:1-11

Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen aan de buiten- en de binnenkant.



Openbaring 4:1-11

Dag en nacht, zonder ophouden,
roepen ze: “Heilig, heilig, heilig, is
God, de Heer, de Almachtige, die
was, die is en die komt.”



Openbaring 4:1-11

Telkens als deze wezens lof,
dank en eer brengen aan
degene die op de troon zit en die
tot in eeuwigheid leeft,



Openbaring 4:1-11

werpen de vierentwintig oudsten
zich neer voor Hem die leeft in
eeuwigheid,



Revelation 4:1-11 (NIV)

en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: “U komt alle macht, eer en lof toe, Heer onze God,



Openbaring 4:1-11

want U hebt alles geschapen; uw
wil is de oorsprong van alles wat
er is.”



Vragen

Wat is het sleutelwoord in
Openbaring 4?



Vragen

Wat is het sleutelwoord in
Openbaring 4?

Gaat dit over een eenmalige
gebeurtenis of om iets dat
voortdurend in de hemel gebeurt?

Vragen

Wie zit er op de troon?

Wie is “de Heer, onze God”?



Deelnemersgids, blz. 46-47

Wie zijn er rond de troon?



Inleidende heiligdomsscène

**Vergeleken met een aards
perspectief zien de
hemelse dingen er heel
anders uit**



Vragen

Als we Openbaring 5 bezien :

Gaat dit over een eenmalige gebeurtenis of om iets dat voortdurend in de hemel gebeurt?



Openbaring 5:1-14

Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld.



Openbaring 5:1-14

Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: “Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?”



Openbaring 5:1-14

Maar er was niemand in de hemel; of op de aarde of onder de aarde, die de boekrol kon openen of inzien. Ik brak in tranen uit, omdat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien.

Openbaring 5:1-14

Toen zei een van de oudsten tegen mij: “Huil niet. Want de leeuw uit de stam van Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag Hij de boekrol met de zeven zegels openen.”

Openbaring 5:1-14

Toen zag ik midden voor de troon een lam staan, tussen de vier wezens en de oudsten. Het zag eruit als een lam dat geslacht was . . .



Openbaring 5:1-14

en het had zeven hoorns en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God, die over de hele wereld zijn uitgestuurd.



Openbaring 5:1-14

Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer.

Openbaring 5:1-14

Ieder van hen had een lied en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen.



Openbaring 5:1-14

En zij zetten een nieuw lied in: “U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken, want U bent geslacht . . .



Openbaring 5:1-14

. . . en met uw bloed heeft U voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.”

Openbaring 5:1-14

Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden.

Openbaring 5:1-14

Met luide stem riepen ze: “Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank!”



Openbaring 5:1-14

Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen:



Openbaring 5:1-14

“Aan Hem die op de troon zit en aan het Lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.” De vier wezens antwoordden: “Amen,” en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer.

Probeer je voor te stellen

Hoe zou het zijn geweest om in de hemel te zijn op het moment dat Jezus, het Lam, na zijn hemelvaart in de hemel terugkeerde?



Deelnemersgids, blz. 48

Vreugde in de hemel



Vreugde in de hemel

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4



Vreugde in de hemel

Groep 1

Heilig, heilig, heilig is God, de
Heer, de Almachtige,
die was, die is en die komt.



Vreugde in de hemel

Groep 2

U komt alle lof, eer en macht toe,
Heer, onze God, want U hebt alles
geschapen: uw wil is de oorsprong
van alles wat er is.

Vreugde in de hemel

Groepen 1 & 2

U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want U bent geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.

Vreugde in de hemel

Groepen 1 & 2 (vervolg)

U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.

Vreugde in de hemel

Groep 3

Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.



Vreugde in de hemel

Groepen 1, 2, 3 & 4

Aan Hem die op de troon zit en
aan het Lam komen de dank, de
eer, de lof en de macht toe, tot in
eeuwigheid.

Hoe Groot is Onze God!



Hoe Groot is Onze God!

De heerlijkheid van de
Koning, gekleed in
majesteit

Laat de hele aarde zich
verheugen

De hele aarde zich
verheugen

Hoe Groot is Onze God!

Hij omhult zichzelf in Licht,
En de duisternis probeert zich te
verbergen
En beeft van zijn geluid
Beeft van zijn geluid



Hoe Groot is Onze God!

Hoe groots onze God is, zing
met me

Hoe groots onze God is, en
iedereen zal zien

Hoe groots, hoe groots onze
God is



Hoe Groot is Onze God!

Van eeuw tot eeuw was Hij
En de tijd was in Zijn hand
Begin en het eind
Begin en het eind



Hoe Groot is Onze God!

De Godheid, Drie in Eén
Vader, Heilige Geest, Zoon
De Leeuw en het Lam
De Leeuw en het Lam



Hoe Groot is Onze God!

Hoe groots onze God is, zing
met me

Hoe groots onze God is, en
iedereen zal zien

Hoe groots, hoe groots onze
God is



Hoe Groot is Onze God!

Naam boven alle namen
Alle lof waardig
Mijn hart zal zingen
Hoe groot onze God is.



Hoe Groot is Onze God!

Hoe groots onze God is, zing
met me

Hoe groots onze God is, en
iedereen zal zien

Hoe groots, hoe groots onze
God is.





Probeer je voor te stellen

Hoe zou het zijn geweest om in de hemel te zijn op het moment dat Jezus, het Lam, na zijn hemelvaart in de hemel terugkeerde?



Het openen van de zegels

4 Zegels

2 Zegels

Intermezzo

1 zegel



Openbaring 6:1-8

Toen zag ik dit: het lam verbrak
een van de zeven zegels en ik
hoorde een van de vier wezens
roepen met het geluid als een
donderslag: “Kom!”



Openbaring 6:1-8

Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekranen en trok op als overwinnaar, op weg naar nieuwe overwinningen.



Openbaring 6:1-8

Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: “Kom!”



Openbaring 6:1-8

Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten.



Openbaring 6:1-8

Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: “Kom!” Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield.



Openbaring 6:1-8

Ik hoorde iets als een stem
temidden van de vier wezens
zeggen: “Een dagloon voor een
portie tarwe en een dagloon voor
drie porties gerst. Maar laat wijn
en olijfolie ongemoeid!”

Openbaring 6:1-8

Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: “Kom!” Toen zag ik een vaalgeel paard.



Openbaring 6:1-8

De ruiter heette Dood, en
Dodenrijk vergezelde hem. Ze
kregen toestemming om op een
vierde deel van de aarde dood en
verderf te zaaien, door middel van
het zwaard, hongersnood,
dodelijke ziekten en wilde dieren.

De inleidende heiligdomsscène en de zeven zegels

**Vergeleken met een aards
perspectief zien de
hemelse dingen er heel
anders uit**



Oudtestamentische wortels

Zegeningen en vervloekingen van het verbond

Leviticus 26



Oudtestamentische wortels

Zegeningen van het verbond
Vrijheid, Voedsel, Vreugde

Vervloekingen van het verbond
Strijd, Hongersnood, Zwakte



Leviticus 26:18-26

Als jullie Mij dan nog niet willen gehoorzamen, zal Ik de straf voor jullie zonden zeven maal zo zwaar maken. Ik zal de kracht waarop jullie je beroemen breken. De hemel boven je hoofd zal van ijzer zijn en de grond onder je voeten van koper.

Leviticus 26:18-26

Je zult je afmatten, maar voor niets, want je land zal geen opbrengst geven en je bomen zullen geen vrucht dragen.



Leviticus 26:18-26

Als jullie tegen Mij in blijven gaan
en Mij niet willen gehoorzamen,
zal ik de straf voor jullie zonden
nog zevenmaal zo zwaar maken.



Leviticus 26:18-26

Ik zal wilde dieren op je afsturen,
die je van je kinderen zullen
beroven en je vee zullen
verscheuren. Ze zullen het volk zo
uitdunnen dat de wegen er
verlaten bij liggen.

Leviticus 26:18-26

Als jullie hieruit geen lering trekken en tegen Mij in blijven gaan, zal Ik op mijn beurt ook tegen jullie ingaan. Zevenmaal zo streng zal Ik jullie voor je zonden straffen. Ik zal jullie met het zwaard treffen om de schending van het verbond te wreken .

Leviticus 26:18-26

Wanneer jullie je dan in de steden
verschansen, zal Ik de pest op je
loslaten, zodat je aan je vijand
overgeleverd bent.



Leviticus 26:18-26

Ik zal jullie broodvoorraad vernietigen: tien vrouwen zullen aan één oven genoeg hebben om er hun brood in te bakken en ze zullen het in afgepaste rantsoenen uitdelen. Jullie zullen te eten hebben, maar nooit verzadigd raken.

Oudtestamentische Wortels

Vervloekingen van het verbond

Zwaard = Strijd

Hongersnood

Pest = Zwakheid



Zacharia 6:1-7

Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en daar zag ik vier wagens tussen twee bergen vandaan komen. Die bergen waren van koper.



Zacharia 6:1-7

Voor de eerste wagen waren
voskleurige paarden gespannen,
voor de tweede zwarte, voor de
derde witte en voor de vierde
gevlekte. Het waren sterke
paarden.



Zacharia 6:1-7

Ik vroeg aan de engel die met mij sprak: “Wat betekent dat, mijn heer?” Hij antwoordde: “Dat zijn de vier winden van de hemel die eropuit trekken nadat ze hun opwachting hebben gemaakt bij de Heer van de hele aarde.

Zacharia 6:1-7

De wagen met de zwarte paarden rijdt naar het noorden, de witte paarden gaan naar het westen en de gevlekte naar het zuiden. De paarden stonden te trappelen om uit te rijden en de aarde te doorkruisen.

Zacharia 6:1-7

Zodra de Heer het bevel daartoe gaf, stoven ze ervandoor, de hele aarde over.



Deelnemersgids, blz. 49

De vier paarden van Openbaring 6



Openbaring 6:1-2

Toen zag ik dit: het lam verbrak
een van de zeven zegels en ik
hoorde een van de vier wezens
roepen met het geluid als een
donderslag: “Kom!”



Openbaring 6:1-2

Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als overwinnaar, op weg naar nieuwe overwinningen.



Zege 1

Goed nieuws!

Het witte paard duidt op overwinning

OT wortels voor een ruiter met een boog

Habakuk 3:8-9

Zacharia 9:13

Psalm 7:11-13

Psalm 45:3-5

Overwinningskransen (*stephanos*)

Zegel 1

Samenvatting

**Het evangelie verspreidt zich
over de wereld**



Openbaring 6:1-8

Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: “Kom!”



Openbaring 6:1-8

Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard.

Zegeel 2

Niet zo gemakkelijk

Rood – symbool voor bloed

OT Wortels: bloedige strijd

Rechters 7:22—Midjanieten

1 Samuel 14:20—Filistijnen

2 Kronieken 20:22-23—Moabieten en

Ammonieten

Jesaja 9:20-21—Gods eigen volk

Strijden tegen God heeft geen succes

Zege 2

Samenvatting

**Wie tegen het evangelie strijdt
trekt aan het kortste eind!**



Openbaring 6:1-8

Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: “Kom!” Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield.



Openbaring 6:1-8

Ik hoorde iets als een stem
temidden van de vier wezens
zeggen: “Een dagloon voor een
portie tarwe en een dagloon voor
drie porties gerst. Maar laat wijn
en olijfolie ongemoeid!”

Zege 3

Zwart symboliseert duisternis (geen licht)
Afwezigheid van Jezus & het evangelie

OT wortels voor hongersnood

Leviticus 26:26—brood is op rantsoen

Amos 8:11—honger naar de woorden van de Heer

Deuteronomium 7:13—belofte van olie en wijn





Zegel 3

Samenvatting

**Duisternis wanneer Jezus
er niet is**



Openbaring 6:7-8

Ik hoorde iets als een stem
temidden van de vier wezens
zeggen: “Een dagloon voor een
portie tarwe en een dagloon voor
drie porties gerst. Maar laat wijn
en olijfolie ongemoeid!”

Openbaring 6:7-8

De ruiter heette Dood, en
Dodenrijk vergezelde hem. Ze
kregen toestemming om op een
vierde deel van de aarde dood en
verderf te zaaien, door middel van
het zwaard, hongersnood,
dodelijke ziekten en wilde dieren.

Zegeel 4

Vaalgeel paard: ziet er uit als de dood
Vervloekingen vanwege het verbreken van
het verbond:

 Straf voor de opstandelingen

 Oproep aan opstandelingen om te
 veranderen

Dood en Dodenrijk—Jezus heeft de sleutels
Een vierde deel van de aarde



Deelnemersgids, blz. 50

Zwaard, Hongersnood, Pest



Zege 4

Samenvatting

**Word wakker – denk aan de
vervloekingen van het verbond;
bekeer je!**



Deelnemersgids, blz. 51

Wanneer houdt het op?



Zegels 1-4

Is het liefdeloos van God om te straffen vanwege het verbreken van het verbond?

Is God een minnaar die de aandacht wil trekken van zijn overspelige partner?

De zeven zegels

De dingen zien er vanuit een hemels perspectief anders uit dan bezien vanuit een aards perspectief.





When the **LAMB** opened the fifth seal,
I saw **under the altar the souls**
of those who had been killed
because they were faithful to the word of God
and to the message they had received.

These souls shouted in a loud voice,

**“Holy and true Lord,
HOW LONG UNTIL YOU JUDGE
the people of the earth
and punish them for killing us?”**

Then each one of them
was given a white robe
and was told to wait a short time longer.

Revelation 6:9-11 (NCV)

Openbaring 6:9-11

Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis.

Openbaring 6:9-11

Zij riepen luid: “O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult U de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?”



Openbaring 6:9-11

Ieder van hen kreeg witte kleren.
Verder werd hen gezegd nog een
korte tijd geduld te hebben, tot het
aantal dienaren compleet zou zijn:
zij en hun broeders en zusters die
net als zij gedood zouden worden.

Deelnemersgids, blz. 52

**Zegels 5 en 6
in Openbaring 6**



Johannes 16:33

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houdt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Jesaja 57:20-21

Maar de goddelozen blijven onrustig
als de zee, die nooit rust kent; haar
golven woelen vuil en modder op.
Goddelozen zullen geen vrede
kennen—zegt mijn God.



Openbaring 14:11

Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en 's nachts niet.



Galaten 2:20

Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

Zege 5

Zielen onder het altaar

OT heiligdomssymboliek

Brandofferaltaar

Dood van gelovigen op aarde

Geen gerechtigheid, of uitstel

van gerechtigheid

Ze krijgen witte kleren.



Openbaring 6:10 HSV

“Tot hoelang, heilige en
waarachtige Heerser?”

Deelnemersgids, blz. 53

“Tot hoelang, heilige en
waarachtige Heerser?”



Psalm 13:1-2

Hoe lang nog, Heer, zult U mij
vergeten?

Hoe lang nog verbergt U voor mij
uw gelaat?



Psalm 13:1-2

Hoe lang nog wordt mijn ziel
gekwetst door zorgen en mijn hart
overstelpst door verdriet,
dag aan dag?
Hoe lang nog houdt mijn vijand
de overhand?

Openbaring 6:10 HSV

“Tot hoelang, heilige en
waarachtige Heerser?”



De zeven zegels

De gelovigen bekijken alles vanuit het hemels perspectief.

De ongelovigen schijnen dingen alleen vanuit een aardse perspectief te bezien.



Zege 5

Samenvatting

Degenen die vanwege hun geloof worden vervolgd roepen om gerechtigheid; Wie volhoudt zal gerechtigheid ontvangen.

Openbaring 6:12-17

Ik zag toen het zesde zegel
verbroken werd, hoe er een zware
aardbeving kwam. De zon werd
zwart als een rouwkleed en
de maan werd bloedrood.



Openbaring 6:12-17

De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op.



Openbaring 6:12-17

Koningen, machthebbers,
legeraanvoerders, rijken,
aanzienlijken, slaven en vrije
mensen, iedereen trachtte zich te
verbergen in grotten en tussen de
rotsen in de bergen.

Openbaring 6:12-17

Zij riepen de bergen en de rotsen toe: “Val op ons neer. Verberg ons voor het oog van Hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?”

Joël 2:10, 31

Bij die aanblik beeft de aarde,
siddert de hemel;
zon en maan verduisteren,
sterren doven hun glans.



Joël 2:10, 31

De zon verandert in duisternis
en de maan in bloed
voordat de dag van de Heer komt,
groot en ontzagwekkend.



Zegeel 6

De natuur is totaal ontredderd

Aardbeving

Zon, maan en sterren

Bergen en eilanden verplaatst

Al Gods tegenstanders lijden

onder de zesde plaag:

Koningen, machthebbers, legeraanvoerders,
rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen



Zege 6

Samenvatting

**De dag van het oordeel komt;
De schepping is in chaos;
De “mensen die op aarde
leven” lijden.**



Openbaring 6:17

Want nu is de grote dag van hun
toorn aangebroken, en wie kan die
doorstaan?



Openbaring 7:1-8

Hierna zag ik de vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Ze hielden de vier winden van de aarde in bedwang, om te voorkomen dat er een wind over land of op zee of door de bomen zou waaien.

Openbaring 7:1-8

Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de levende God had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee riep hij met luide stem toe:

Openbaring 7:1-8

“Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.”



Openbaring 7:1-8

Toen hoorde ik het aantal van hen
die het zegel droegen:
12.000 uit de stam Juda die het
zegel droegen,
12.000 uit de stem Ruben,
12.000 uit de stam Gad,



Openbaring 7:1-8

12.000 uit de stam Aser,
12.000 uit de stam Naftali,
12.000 uit de stam Manasse,
12.000 uit de stam Simeon,
12.000 uit de stam Levi . . .



Openbaring 7:1-8

12.000 uit de stam Issachar,
12.000 uit de stam Zebulon
12.000 uit de stam Jozef,
12.000 uit de stam Benjamin



Deelnemersgids, blz. 54

Verzegeling van de 144.000





I saw a **LARGE CROWD**
with more people than could be counted.

**They were from every race,
tribe, nation, and language,**
and they stood **before the throne**
and **before the Lamb.**

They wore **WHITE ROBES**
and held **palm branches** in their hands.

Revelation 7:9 (CEV)

Deelnemersgids, blz. 55

Noem deze twaalf stammen



*De 144.000—Letterlijk of
symbolisch?*



*De 144.000—Letterlijk of
symbolisch?*

1. Dit getal komt alleen voor in
Openbaring



*De 144.000—Letterlijk of
symbolisch?*

1. Dit getal komt alleen voor in Openbaring
2. Noem jouw stam



*De 144.000—Letterlijk of
symbolisch?*

1. Dit getal komt alleen voor in Openbaring
2. Noem jouw stam
3. De lijst van de stammen



*De 144.000—Letterlijk of
symbolisch?*

1. Dit getal komt alleen voor in Openbaring
2. Noem jouw stam
3. De lijst van de stammen
4. Variaties in de lijst van de stammen

*De 144.000—Letterlijk of
symbolisch?*

5. Door Jezus verandert *letterlijk*
in *symbolisch*



*De 144.000—Letterlijk of
symbolisch?*

5. Door Jezus verandert *letterlijk*
in *symbolisch*

6. 10 van de 12 stammen zijn
verdwenen



*De 144.000—Letterlijk of
symbolisch?*

5. Door Jezus verandert *letterlijk*
in *symbolisch*

6. 10 van de 12 stammen zijn
verdwenen

7. Johannes “hoort” en “ziet”



Deelnemersgids, blz. 56-57

“Horen” en “Zien”



Openbaring 7:9-17

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen en volken, van elke stam en taal.



Openbaring 7:9-17

In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: “De redding komt van onze God, die op de troon zit en van het lam.”



Openbaring 7:9-17

Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God met de woorden:



Openbaring 7:9-17

“Amen! Lof, majesteit, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.”



Openbaring 7:9-17

Een van de oudsten sprak mij aan:
“Wie zijn dat daar in het wit en
waar komen zij vandaan?”

Ik antwoordde, “U weet het zelf,
heer.”



Openbaring 7:9-17

Hij zei tegen me: “Dat zijn degenen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren gewassen met het bloed van het lam.”



Openbaring 7:9-17

Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om Hem te vereren. En Hij die op de troon zit zal bij hen wonen.



Openbaring 7:9-17

Dan zullen ze geen honger meer
lijden en geen dorst, de zon zal hen
niet meer steken, de hitte hen niet
bevangen.



Openbaring 7:9-17

Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.



Openbaring 7:9-17

“Amen! Lof, majesteit, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.”



De 144.000

Het hemels perspectief

**ziet er inderdaad heel
anders uit dan**

het aardse perspectief!

Openbaring 8:1

Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel die ongeveer een half uur duurde.

Deelnemersgids, blz. 58

Samenvatting 2



Samenvatting 2

Kies voor het hemels
perspectief
en volg het lam
in plaats van de wereld.





*Jezus vinden in het
boek Openbaring*